

Utmaningar att jobba med Malmöbor med många olika myndighetskontakter.

Nedanstående är ett utdrag ur "10 år med FINSAM i Malmö", en rapport som togs fram 2017.

FINSAM i Malmö har genom åren finansierat en rad olika projekt där sjukvården spelat en central roll i samverkansarbetet. Samtidigt som samarbetet och dialogen med psykiatrin många gånger fungerat bra, har det visat sig svårare att få med primärvården i den finansiella samordningen. Många samordningsförbund har gått så långt som att påstå att primärvården inom ramen för Finsam har lämnat "walkover"²³.

Behovet av ett välfungerande samarbete med sjukvården är stort hos Finsams parter. Andelen av de arbetssökande hos Arbetsförmedlingen som tillhör utsatta grupper ökar och beräknas utgöra 75% av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen år 2018. Nästan hälften av alla som uppbär försörjningsstöd i Malmö har en aktuell kontakt med sjukvården och andelen av försörjningsstödstagare som lider av psykisk ohälsa är stor.

Under FINSAM i Malmös 10 år vittnar många tertiärrapporter från olika insatser om att närvaron och engagemanget från sjukvården brustit. Det finns dock flera projekt där sjukvården varit en drivande projektägare och en i allra högsta grad aktiv part. Nämnas kan TiM (Teamsamverkan i Malmö), Unga kvinnor, Möjlighetsmottagningen, LOA och ACTteamet, för att bara nämna några. Ett annat projekt, som finansierades under 2013–2016 var Unga vuxna – ett nytt sätt att tänka. Projektet drevs av en vårdcentral och syftade till att ta fram en arbetsmetod tillsammans med socialtjänsten för att stötta unga vuxna ut i självförsörjning. Den stora personalomsättningen och omorganisationen på individ- och familjeomsorgen skapade dock stora hinder på vägen. Att enbart förlägga problemet hos sjukvården är således att göra det alldeles för lätt för sig.

Utmaningarna i samverkan med sjukvården och då kanske främst primärvården är flera. Varje vårdcentral är autonom, vilket bland annat innebär att de bär vårdenhetens ekonomiska ansvar. Med limiterade ekonomiska ramar prioriteras det som på kort sikt genererar ekonomi – och dit räknas ofta inte samverkan. I Malmö finns det ett 30-tal vårdcentraler. Eventuella insatser finansierade av FINSAM i Malmö behöver ta hänsyn till konkurrensneutraliteten, vilket innebär att alla invånare i Malmö ska ha samma möjlighet att delta i samverkansinsatser oberoende av vilken vårdcentral de listat sig på. Det får inte heller förekomma någon särbehandling mellan privata och offentliga vårdenheter.

Att fundera kring: • Hur kan man skapa ett bättre samarbete med sjukvården?